

Poëzie en klank on tour - woensdagavond 13 november '24

Mieke Geldhof en Ragna Dewaele

Woord en klank... Altijd een mooie combinatie. Een moment waarop Ragna's poëzie en Miekies muziek jou uitnodigen heerlijk te ontspannen en te genieten. Een oase van woorden, klanken en geluiden die mogen weerklinken tot diep binnen in jou. Een deugddoend rustmoment dat je jezelf helemaal mag gunnen. Wees erbij!

Praktisch

Datum: woensdagavond 13 november 2024

Tijdstip: welkom vanaf 19u. Aanvang stipt om 19u30 tot 21u

Bijdrage: 20 euro (cash te betalen aan de inkom)

Optie:

- liggend: eigen matje, kussen, ... meebrengen.
- zittend: kussen, dikke kousen, ... meebrengen.

Voorkeur voor liggend of zittend doorgeven bij de inschrijving graag. Dank u!

Over Mieke - Klankoase

KlankOase is ontstaan uit de wens om mensen te laten genieten van helende klanken. Mensen in verwondering brengen en kennis laten maken met klanken en trillingen. Naast yoga, lichaamsmassage, ... is het gebruik van klank een manier om tot een diepe ontspanning te komen. Een weldaad voor lichaam en geest!

www.klankoase.be

Over Ragna - Ragnawijs

De poëzie van Ragna zorgt voor een ontspannend moment en mag tegelijk jouw essentie liefdevol beroeren. Ragnawijs biedt via verschillende mogelijkheden een setting aan die erop gericht is om diep te verbinden met jouw innerlijke wijsheid. Het is als een thuiskomen in jezelf en ervaren wat voor een prachtige creatie jij bent!

www.ragnawijs.be